

Openingstijden Het Madeliefje

Maandag t/m vrijdag 7.30-18.00 uur

Openingstijden het Krummelhûs

Di, Do, en vrijdag 7.30-18.00 uur

Openingstijden Het Kraaiennest

Maandag t/m Vrijdag 7.30-18.00 uur

Openingstijden De Wegwijzer

Ma, Di, Do en Vrijdag 7.30-18.00 uur

Openingstijden De Stroekeld

Maandag en Vrijdag 12.00-18.00 uur

Dinsdag en Donderdag 15.00-18.00 uur

Openingstijden De Roerdomp

Ma, Di en Donderdag 15.00-18.00 uur

Belangrijke Telefoonnummers:

KDV en BSO Het Krummelhus

0548-521342

Het Madeliefje

0548-763840

Het Kraaiennest

0548-747002

06-13418266

De Stroekeld

0548-636000

06-34614651

KDV en BSO De Wegwijzer

06-31390597

BSO de Roerdomp (bereikbaar vanaf 15.00 uur)

0548- 636008

Directeur Gerjanne Schaap,

Centraal nummer tel.0548-763840; g.schaap@dekindertuin.nl

De directeur is op kantoor en op het centrale nummer te bereiken op: maandag t/m donderdag.

Bij afwezigheid van de directeur (ziekte/vakantie), is Joanne Hullen haar vervanger. Zij is te bereiken op 06-51807632.

Email oudercommissie: oc@dekindertuin.nl

Kijkt u ook eens op onze website: www.dekindertuin.nl

Dank U voor deze nieuwe morgen,

Dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag

Dank U voor alle goede vrienden,

Dank U, o God voor al wat leeft,

Dank U voor wat ik niet verdiende:

Dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,

Dank U voor ieder klein geluk,

Dank U voor alle held're kleuren,

Dank u voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden,

Dank U dat U in pijn en strijd,

Dank U dat U in alle tijden,

Toch steeds bij ons zijt.

Dank U dat U hebt willen spreken,

Dat U, U hoort een ieders taal.

Dank U, dat U het brood wilt breken

met ons allemaal.

Dank U dat ons uw woord bewaarde,

Dank U dat U uw Geest ons geeft.

Dank U dat ieder mens op aarde

Van uw liefde leeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,

Dank U dat ik nu weet daarvan

Dank U, o God, ik wil U danken

Dat ik danken kan.

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Dit is de nieuwsbrief van maart 2017.
Wij kijken terug op de maanden januari en februari.

Welkom

De afgelopen weken mochten we bij zowel de vso als de bso weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen. We willen jullie hartelijk welkom heten! We hopen dat jullie het naar jullie zin hebben in ons midden.

Ook willen we onze nieuwe stagiair Robin Timmerman welkom heten. Robin komt op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag stagelopen bij ons. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich aan jullie voor.

Kerstvakantie

In de eerste week van januari mochten we met elkaar het nieuwe jaar inluiden. In de kerstvakantie waren er een heel aantal kinderen aanwezig bij de bso. We hebben er samen met de kinderen een aantal leuke dagen van gemaakt. Ondanks af en toe een spatje regen, hebben we heerlijk genoten van zowel het buitenspelen als de binnenactiviteiten. We hebben onder andere heerlijk gespeeld in het speelbos, Rijssense vechtersrolletjes gebakken, een mooie film gekeken, gespeeld in het speellokaal en nog veel meer leuke dingen. Kortom, het was een geslaagde week!



Clinics

In het nieuwe jaar zijn we bij alle bso locaties begonnen met het organiseren van clinics. Ook bij onze bso zijn er enkele clinics georganiseerd. Zo hebben we met de kinderen van de maandag en vrijdaggroep al mogen genieten van een clinic drama en toneel. En komt er zeer binnenkort nog een clinic dans. Leuk om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. We hopen op nog veel meer geslaagde clinics.



Bso

De afgelopen tijd zijn we bij de bso druk bezig geweest met allerlei activiteiten n.a.v. activiteitenkaarten. Dit houdt in dat de kinderen samen activiteiten gaan bedenken op het gebied van bijvoorbeeld: knutselen, bouwen, natuur, koken en bakken, creatief denken, sport enz. Door de kinderen zelf na te laten denken over de activiteiten, worden ze uit hun comfortzone gehaald en uitgedaagd om na te denken over de verschillende werkvormen.

De kinderen hebben de kaarten natuur, sport, knutselen & koken en bakken al uitgekozen. Samen met de kinderen hebben we appelflappen gebakken, worstenbroodjes gemaakt, een dans aangeleerd van 'kinderen voor kinderen- de kanga', een natuurwandeling gemaakt naar de welkoop, waar we alle dieren mochten aaien en nog veel meer leuke dingen. Wij als leidsters, en de kinderen zijn erg enthousiast!



